

Activiteiten en bezienswaardigheden in Midden Italië



Bezienswaardigheden: Er zijn veel bezienswaardigheden in Midden Italië. Hier volgen een aantal voorbeelden:
Het Uffizi museum in Florence met de collectie schilderijen van o.a. Botticelli en Michel Angelo;
De Ponte Vecchio in Florence met de winkeltjes die al eeuwen het aanzien van de brug vormen;
De Boboli tuinen met haar 200 beelden, fontein, grotten en fantastisch uitzicht over de stad;
Het grote plein van Siena waar de traditionele Palio, een strijd te paard tussen verschillende wijken, wordt gehouden;
De stad San Gimignano met de vele torens opgericht als prestigieus object door de verschillende adellijke families;
De prachtige Duomo Santa Maria Assunta in Orvieto. Ook wel één van de mooiste kerken van Italië;
De prachtige steden Venetië en Verona;
Vaticaanstad, de hoofdzetel van de Rooms-katholieke Kerk;
De watervallen in Cascata delle Marmore.



Duiken: In Midden Italië kunt u goed duiken. Op de volgende website worden alle duikscholen in Italië per regio weergegeven: [-italy-38.html](#).
Vooral op Elba kunt u goed duiken, meer informatie: [.](#)



Evenementen: Er worden jaarlijks diverse evenementen en festivals in Italië georganiseerd. Op de volgende website worden de evenementen verdeeld in verschillende thema's zoals sport, muziek, festivals en familie met kinderen: [=events.location&loc_id=131061](#)



Fietsen: Als u in Italië wilt fietsen, kunt u het beste een boek met fietsroutes aanschaffen. Bijvoorbeeld "Fietsen in Toscane en Umbrië", geschreven door Luc Oteman, ISBN 9064554382.

Gastronomie: Er zijn verschillende gerechten en dranken die u niet mag missen als u in Midden Italië bent:

Ribollita, een soep die haar naam ontleent aan het weer opkoken van het gerecht waarin kool, kruiden en groenten zijn verwerkt
Bruschetta: stukjes geroosterd brood met knoflook besmeerd met tomatenpuree, leverpastei, ansjovis- of olijvenpasta
Pappardelle alla lepre: brede lintmacaroni met een ragout van hazenvlees.
Vin santo: de traditionele zoete wijn van Toscane
Niet te vergeten in de herfst genieten van porcini (paddestoelen)



Golfen: Er zijn vele mogelijkheden om in Midden Italië te golfen. Op de volgende website vindt u de golfbanen per regio:

Musea: Er zijn vele musea in Italië, die veel vertellen over de boeiende cultuur. Op de volgende website vindt u een opsomming van de musea per plaats:

Wandelen: U kunt in Italië fantastisch wandelen. In de gidsen van de sunflower reeks zijn de wandelingen uitgebreid beschreven. In het Engelstalige boek "landscapes of Tuscany", geschreven door Elizabeth Mizon vindt u 50 lange en korte wandelingen in Toscane. ISBN: 1-85691-298-1. In het boek "Landscapes of Umbria", geschreven door Georg Henke, vindt u 37 mooie wandelingen in Umbrië. ISBN: 1-85691-274-4.

Zwemmen: Italië heeft vele stranden waar u heerlijk kunt zwemmen. Op de volgende website kunt u meer informatie vinden over de stranden per regio:

